

Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Noord-west,

Hierbij ontvangt u

## Extra Nieuwsbrief 2020-05a

(Corona 23-03-2020)

Beste mensen,

We zullen elkaar de komende tijd niet veel zien, bij bijeenkomsten van Wij, met je Wijk Centrum al helemaal niet, maar ook op straat of in de supermarkt zullen we elkaar niet veel tegenkomen, want je doet je boodschappen snel (als het al niet uitverkocht is) en gaat weer zo gauw mogelijk naar huis. Zie je wel een bekende, dan houd je toch enige afstand, zoals van iedereen verwacht wordt.

Al zullen we elkaar niet veel zien, toch proberen we contact met jullie te houden. Zoals we in de vorige nieuwsbrief 2020-04 (extra) al aangaven zullen we proberen jullie regelmatig van wat positief nieuws, prijsvraag, interessante sites, tips etc. te voorzien.

Als u zelf een idee, voorstel of iets leuks hebt, dat alle mensen van onze organisatie mogen weten, dan zien we dat graag tegemoet. Stuur uw idee/voorstel/leuks naar [wijmetjewijkcentrum@gmail.com](mailto:wijmetjewijkcentrum@gmail.com). Twijfel niet: voordat we uw inbreng via een nieuwsbrief de wijk insturen laten we het u eerst lezen of hetgeen wij in de nieuwsbrief geschreven hebben uw goedkeuring kan dragen.

### 1. Wetenswaardigheden

Je hoort ze niet veel meer gebruiken: uitdrukkingen en gezegden. Onze ouders wisten ze op het juiste moment te gebruiken. In deze 'Corona-tijd' hoor je wel steeds een gezegde gebruikt worden: '... een hart onder de riem steken. . .'. Dat doen we deze dagen als we het hebben over hulpdiensten, vrijwilligers, mensen werkzaam in de zorg. . . We weten wel wat de strekking is, maar waar komt het vandaan? Geen idee? Dan maar even kijken bij de Taalunie.

De juiste vorm is 'iemand een hart onder de riem steken', hoewel 'een riem onder het hart' ook wel correct is. Het hart is vanouds de zetel van de moed. Met de riem is een band bedoeld die van de schouder schuin over de borst loopt bij de destijds militaire uitrusting. Als iemand een hart onder de riem wordt gestoken, krijgt iemand dus moed in zijn borst, in zijn lijf. En als je het hebt over een riem onder het hart – de andere vorm - voorkom je dat hem 'het hart en daarmee de moed in de schoenen zakt'. Zo. Dat weten we ook weer.

Misschien herinneren sommigen van jullie van school nog wel 1672, het Rampjaar. "Het volk redeloos, het land reddeloos en de regering radeloos". Nu zo erg is het gelukkig nu nog niet. Maar er zijn wel parallellen met nu: Het rampjaar duurde ongeveer 17 maanden volgens historicus Luc Panhuysen. Banken, scholen, winkels, rechtbanken en schouwburgen werden gesloten. Kunsthandelaren en -schilders gingen failliet aan de gevolgen van een heftige crisis.

### 2. Prijsvraag

Onder de goede inzenders wordt er een leuk prijsje verloot.

De volgende tekst is in de 16<sup>e</sup> eeuw !!! geschreven. Wie denken jullie dat de auteur hiervan is:

*“Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen, en mijden geen plaats of persoon waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed lieve vrienden! Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen, ontsmet je huis, tuin en straat. Mijd ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft. En gedraag je als iemand die graag een grote stadsbrand wil helpen blussen. Want wat is de pest anders dan een vuur, dat geen hout en stro, maar lichaam en leven opvreet.*

*Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen met het uitroken, de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden waar men mij niet nodig heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook anderen zou aansteken en besmetten, en dat ik zó door mijn nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou zijn.”*

Als u denkt dat u het weet stuur uw antwoord dan naar [wijsmetjewijkcentrum@gmail.com](mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com).

### 3. Lezen

We hadden een lezing gepland over Veenendaal in de Tweede Wereldoorlog. Die kon niet doorgaan vanwege het virus. Dit jaar herdenken we 75 jaar bevrijding en komen de meidagen er weer aan. Van een bevriende boekhandelaar kreeg ik een mooie verzameling boeken over Anne Frank, ook boekjes die u (al dan niet op afstand) kunt voorlezen voor uw kleinkinderen. Kijk maar of u er wat aan heeft. Als u op onderstaande link klikt, komt u bij “Nieuwsbrieven” en links onderaan vindt u dan het themanummer over Anne Frank. (Maar er is natuurlijk ook meer te vinden).

<https://www.vanvlietboeken.com/over-deze-site/nieuwsbrieven/>

### 4. Thuisonderwijs

We horen nu de scholen gesloten zijn, veel over thuisonderwijs. Allerlei cursussen worden aangeboden. Nu hoeft u natuurlijk niet meer te leren lezen en rekenen, maar als we de deur niet meer uit kunnen moeten we iets anders bedenken. Zoals deze gratis cursus 'Cultureel erfgoed: van Paleis Soestdijk tot Sinterklaas' van de Open Universiteit.

Wat is de overeenkomst tussen Sinterklaas, Paleis Soestdijk, Keti Koti, de Hollandse waterlinie en het pistool waarmee Pim Fortuyn vermoord werd? Het is allemaal bestempeld als cultureel erfgoed, maar wat betekent deze kwalificatie eigenlijk?

Deze cursus geeft een beeld van de enorme variëteit aan zaken die worden aangeduid met de term ‘cultureel erfgoed’.

<https://www.ou.nl/web/erfgoedplatform/-/gratis-cursus-cultureel-erfgoed-van-paleis-soestdijk-tot-sinterklaas->

Dit is onze eerste extra nieuwsbrief in deze turbulente en moeilijke periode. Hij is genummerd 2020-05a. Met welke letter van het alfabet we deze extra serie nieuwsbrieven zullen eindigen: “The answer is blowing in the wind” (volgens Bob Dylan, bij een aantal van u waarschijnlijk wel bekend). U blijft van ons horen.

En nogmaals, in de vorige nieuwsbrief hebben we deze wens ook al uitgesproken en dat geldt voorlopig helaas nog steeds: hopelijk blijft u gevrijwaard van dat nare virus, maar mocht u toch de pech hebben er door getroffen worden: sterkte en beterschap!

Met vriendelijke groet,

Piet Segers, voorzitter

Henk Klomp, secretaris