

Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Noord-west,

Hierbij ontvangt u

## Nieuwsbrief 2021-01

(januari 2021)

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar willen wij u in de eerste plaats een voorspoedig en vooral heel gezond 2021 toewensen.

Zo'n jaar geleden hadden we onze mooie Nieuwjaarsbijeenkomst. Vol plannen, de Wethouder was er bij. Wat een mooie start!! Maar het liep toch wel heel, heel erg anders! Wie van de aanwezigen op die bijeenkomst had toen ook maar enigszins een vermoeden dat het jaar 2020 zo zou lopen zoals het is gelopen!

Helaas kunnen we u dus dit jaar niet uitnodigen voor onze nieuwjaarsbijeenkomst. U begrijpt wel waarom.



Toch, om er maar een beetje optimisme in te gooien: als u bijgaand **Jaarverslag 2020** leest, dan lijkt het toch of het glas half vol is! Er is eigenlijk best nog veel gebeurd, met dank aan de vrijwilligers, die dat mogelijk maakten.

Intussen zijn we met z'n allen hard aan het werk om het virus terug te dringen. Hard aan het werk door zo weinig mogelijk te doen: thuis blijven, zo weinig mogelijk contact, alleen boodschappen doen. Raar eigenlijk dat juist niets doen zo'n zware opgave is, maar voor de meeste mensen voelt het wel zo. Juist op dit moment wordt dit heel duidelijk gemaakt door de onlusten in veel plaatsen, waar (vooral) jongeren hun misnoegen uiten over het noodgedwongen en verplicht "niets doen".

Maar goed, er komt een moment dat de combinatie van maatregelen en vaccineren resultaat gaat afwerpen.

En wij kunnen u verzekeren dat we er dan ook klaar voor zijn. Er ligt al veel klaar.

Om een tipje van de sluier op te lichten:



- We hebben een cadeautje klaarliggen waarmee u op een leuke plek koffie met wat lekkers, samen met wie u wilt, kunt gaan genieten;
- Wij gaan veilige bijeenkomsten organiseren in de vorm van een high tea in beperkte groepjes om met u na te denken over activiteiten in 2021;
- We hebben al leuke plannen klaar liggen.

Dat hebben wij vast voor u gedaan, maar nu **moet U** ook wat doen voor ons (uiteindelijk natuurlijk ook voor u zelf):

- Geef ons even aan wat voor soort activiteiten en/of excursies u graag zou willen zien. Elk antwoord is goed!
- Kent u **Koersbal** al als activiteit? Zou u daar belangstelling voor hebben?

U kunt reageren naar [wijsmetjewijkcentrum@gmail.com](mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com) of even een telefoontje naar Henk Klomp, tel. 0318-513866.



**Zoals gezegd: we rekenen op een reactie van u!**

## Ingezonden stukken

Hierbij een gedeelte van een ingezonden stuk van **Janny Visser** (één van onze actieve vrijwilligers). Janny heeft 10 jaar bij het Museum gewerkt en heel veel korte, leuke verhaaltjes en opmerkingen van kleine kinderen opgeschreven. Het hele stuk van Janny bestaat uit 5 pagina's, te veel om allemaal in deze nieuwsbrief op te nemen. We zullen de komende nieuwsbrieven telkens een keuze maken uit een aantal kinder-opmerkingen.



*Eerst even Janny's inleiding:*

*Ik heb bijna 10 jaar als vrijwilliger gewerkt bij het Museum Veenendaal. Eerst als rondleidster in het Nederlands en Engels en bijna meteen als coördinator Kinderworkshops.*

*Gedurende de ruim 8 jaar kreeg ik steeds tijdens mijn inleidingen bij onze kinderworkshops en/of bij mijn rondleidingen van kinderen en zelfs peuters vragen/opmerkingen. Niet voor niets altijd absoluut mijn meest favoriete onderdeel! Vooral de allerkleinsten zijn soms erg aandoenlijk.*

Na mijn praatje over kinderarbeid vroeg ik aan een jochie "vind jij school leuk?" Ja dat vond hij heel leuk. Dus vraag ik wat hij dan echt het aller leukste vindt: "buiten spelen juf" ..... Ik slik mijn lachen in en vraag dan maar wat hij het minst leuk vindt: "opstaan juf!" Tja.....

Ik kreeg ook een "complimentje" van een jochie: "juf kun jij lezen? ikke niet, maar heb jij wel eens een heeeeeeel boek gelezen?" Ik reageer met "ja hoor, ik heb zelfs wel meer dan honderd boeken gelezen want ik vind lezen heel leuk." Daar was hij zeer van onder de indruk blijktbaar: "Ooooh weet jij DAAR-OM zo vreselijk veel?" Ja joh tuurlijk, daarom zal het zijn.....

Ik sta te vertellen over de ijstijd en wil net beginnen over turf als ik aan mijn shirtje wordt getrokken. "Juf HOE lang is dat geleden?? Duizenden en duizenden jaren. Ohh is dat lang?" Ja nou, héél erg lang geleden! Ze is diep onder de indruk en vraagt: "Toen was JIJ nog een klein baby'tje hè juf?"



Tijdens mijn inleiding voor een workshop krijg ik ineens de vraag "Juf ik ben niet zo groot als jij hè?" Ik troost hem: "nee nog niet, maar als jij nou goed eet, word jij vanzelf groter hoor!" Krijg ik van dat kleine (maar wel héél stevige) ventje een beetje triest en zielig antwoord: "Ja maar juf, maar ik KRIJG thuis niet zoveel eten en ook bijna nooit patatjes....."

## Aanraders

En om dan het thuisblijven toch wat interessante invulling te geven, hierbij nog een paar tips:

Hierbij een mooi programma over Vincent van Gogh en meer. Leuk om even doorheen te kijken:

[https://e.rijksmuseum.nl/2/4/158/1/Lq64\\_f1QY78o2NypnUoKIMuKpP4ykJx42b9QdrLY3NM8mwPokKfdoWahHLS2bDnxdk0V6Bs\\_KVeVTrskScGI2g](https://e.rijksmuseum.nl/2/4/158/1/Lq64_f1QY78o2NypnUoKIMuKpP4ykJx42b9QdrLY3NM8mwPokKfdoWahHLS2bDnxdk0V6Bs_KVeVTrskScGI2g)

En ook zo iets vanuit de Hermitage. Maakt je misschien toch weer even blij!

<https://mailchi.mp/hermitage/hermitage-thuis-filmpremiere-juwelen-virtuele-tour-romanovs-ridders-bouwwedstrijd?e=1ce6ec07cc>

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum